

creatief schrijven

Naam: Ella

Leeftijd; 15

Lievelingseten: broccoli

Spanje

Motto: Als jij goed bent voor anderen zijn anderen goed voor jou.

Ze woont bij haar moeder.

Belle zat alleen in de keuken. De dag nadat de wereld was vergaan.

Ze voelt zich eenzaam en verveelt zich een beetje. Er was net een ramp gebeurd en ze was alleen. Ja zover was ze, maar hoe moet ze nu verder? Was zij de enige die hier nog was? Nee dat kon toch niet? Zouden haar ouders er nog zijn? Ohw nu denkt ze aan haar ouders, wat mist ze die. Waar zijn ze toch? Belle weet het niet. Maar ze is te bang om weg te gaan uit de keuken. Wie weet wat ze daar aantreft.

Plots schrikt Ella zich helemaal kapot ,de bel gaat. Ze loopt naar de deur en doet hem open. het was haar moeder,Ze was de sleutels vergeten.

“Hoi mam, Hoe gaat het?”

“Goed hoor schat. Wat was je aan het doen”

“Ik was aan mijn verhaal aan het werken.” verteld Ella trots. en ze vertelt over wat ze geschreven heeft. : Dat Bella een ramp had overleefd namelijk de wereld was vergaan. En ze wist niet of zij de enige was die het had overleefd.

“goed gedaan hoor meisje “krijgt ze als reactie van haar moeder.

“Maar zullen we nu gaan eten ik heb honger”. “Natuurlijk, mam” antwoord Ella.