

# Heaven can wait.

**deel 1** : reizigers

**auteur:** Luc Descamps

**eerste druk:** Januari 2012.

De 2 hoofdpersonen zijn Anjelka en Christopher/Valdert (Christopher en Valdert zijn de zelfde persoon.

Christoper en Anjelka zijn op dezelfde dag jarig. Ze zien elkaar in een club op hun verjaardag, maar spreken elkaar niet. Na die dag denken ze alleen nog maar aan de ander en gaan op zoek naar elkaar. Ze vinden elkaar. Maar na een paar maanden blijkt Christopher een tumor te hebben.

Hij overleeft het niet. (de wereld waar zich dit afspeelt is het 1ste kwadrant.)

Na zijn dood komt hij in het 2de kwadrant. Zijn geheugen wordt gewist en hij krijgt een nieuwe naam : Valdert.

Dat is een rustige en vredige wereld waar geen emoties worden toegestaan. Valdert kan zijn emoties niet loslaten. Hij gaat opzoek naar Anjelka, hij vindt haar maar moet daarvoor wel de regels overtreden. Daardoor wordt hij gezocht in het 2de kwadrant en moet hij vluchten.

## **waarom is dit het einde:**

Dit is het einde van het eerste deel. Er is nog een 2de deel en daar zie je verder waar hij heen vlucht en hoe dat gaat. Maar het einde van het eerste boek is dat hij vlucht. Dat is bijna letterlijk de laatste zin.

## **de mooiste gebeurtenis:**

Het stuk waarin Christopher sterft.

## **waarom:**

Omdat hier eigenlijk het boek pas echt begint. En zoals dat meestal is als er iemand overlijdt, is het een grote gebeurtenis in het boek. Maar toch gaat het boek verder. En kom je in een andere wereld terecht. Met een persoon die dood is. Ik vind dat dat heel mooi is. Maar ik heb voor dit stuk gekozen omdat dit en een heel mooi stuk is. (het is goed geschreven en bedacht.) maar ook omdat dit eigenlijk de scheiding is van het boek. Tussen de mensen wereld (het eerste kwadrant.) en alles wat daarna komt.

**De mooiste zin:** Als je het niet erg vindt, ga ik opgeven Anjelka.

&

En ik beloof dat ik een manier zal zoeken, hoe dan ook, om contact te nemen.  
*dit zegt hij op zijn sterf bed.*

Ik vind dit mooie zinnen omdat het hele boek eigenlijk om deze zinnen draait. Hij verlaat het eerste kwadrant en doet er alles aan om weer terug te komen. Daar gaat heel het boek over. Over zijn dood en terug keer.

**Bedenk 3 andere titels en leg uit waarom.**

**- I will return**

Het boek gaat er in één zin over dat: Hij belooft dat hij een teken zal geven en als hij zich Anjelka weer herinnert komt hij terug. Dat is het een beetje kort gezegd. Ik vind dat deze titel er veel beter bij past, bij het verhaal. Het gaat meer over wat er in het boek gebeurt. Want de originele titel (heaven can wait) heeft niet zo veel met het boek te maken. Want er is geen hemel in het boek. Ik snap de keuze wel maar het klopt niet helemaal.

Ik heb ook een andere boeken kapt gemaakt.(Op de volgende pagina) Dit is de originele boeken kapt:



I Will Return

